



INDTRYK FRA WORKSHOP 2021

Af Tove Alfastsen

Længe før september, havde jeg meldt mig til arrangementet. Jeg er helt ny i foreningen. Jeg meldte mig ind da jeg både har gigt og et nogenlunde frisk bækkenbrud at slæbe rundt på.

Efterhånden som tiden nærmede sig, blev jeg mere og mere spændt. Det kan være sin sag at melde sig til noget, når man ved, man ikke kender en levende sjæl. Men udsigten til en overnatning hjemmefra var alligevel fristende og måske man også kunne blive lidt klogere.

Allerede ved ankomsten, kunne jeg mærke, at det var en forening ud over det sædvanlige: Man blev taget imod med åbne arme og nysgerrighed og frygten for at stå alene i et hjørne, blæste væk som dug for solen. At få tildelt en mentor, var alletiders ide, selvom min mentor dog ikke dukkede op, før jeg havde fået adskillige andre uofficielle mentorer. Det var meget let at falde i snak og befriende ikke at skulle forklare hele sin sygehistorie.

Alle de inviterede behandleres behandlinger virkede relevante for sådan en som mig, og det fungerede fint at man kunne få en smagsprøve på deres kunnen på egen krop. Selvom man ikke kunne nå alle, fik man også udbytte af, at se på at andre var på briksen. Det

var en kæmpe lettelse at finde ud af, at der faktisk kunne tages fat på noget, som ingen tidligere haft held med. Der er helt klart noget at gå videre med.

Middagen og festen om aftenen var et kapitel for sig. Det er en særdeles festlig bestyrelse og forening i det hele taget. Jeg havde slet ikke regnet med, at det ville blive så sjovt. Maden var lækker, men det var sangene og samværet, som var den største oplevelse, også selvom min krop ret tidligt ikke gad mere.

Alt i alt en dejlig oplevelse i en forening, jeg ikke kendte, men ville ønske, jeg havde været med i for mange år siden. Det er ikke sidste gang, jeg deltager.